

XVIII. Overlijden van Koning Willem I.

XVIII. Overlijden van Z. M. Koning Willem Frederik, graaf van Nassau.

1. KONINKLIJKE BOODSCHAP, ingekomen 18 December 1843.

EDEL MOGENDE HEEREN!

Het valt Mij smartelijk aan U Edel Mogenden het treffend berigt te moeten mededeelen, dat Mijn hartelijk geliefde en hoogst geëerbiedigde Vader, Koning Willem Frederik Graaf van Nassau, op den 12den dezer, te Berlijn, door eene hevige beroerte aangetast en plotseling overleden is. ¹⁾

Dus eindigde een werkzaam, dikwijls moeitevol, maar ook roemrijk leven, hetwelk reeds vroeg aan Nederland was toegewijd, waarvan zeven en twintig jaren aan de zorgen der hooge regering van dit Rijk werden besteed, en welks laatste dagen nog getuigen waren van de hartelijke liefde, die Hoogstdezelve aan het land Zijner geboorte en Zijner keus toedroeg.

In de aanbiddelijke wegen Gods met diepe onderwerping berustende, ben Ik echter met geheel Mijn Huis, door dit onverwacht verlies grootelijks geschokt.

U Edel Mogenden zullen dan ook, gelijk Ik vertrouw, Onze regtmatige droefheid billijken en in dezelve deelen met het gevoel van die verknochtheid, welke de Natie in het lief en leed, dat het Koninklijk Huis wedervaart, een levendig belang doet stellen en welke wederkeerig zoo hoog wordt gewaardeerd.

En hiermede bevelen Wij U Edel Mogenden in Godes heilige bescherming.

's Gravenhage, den 15den December 1843.

WILLEM.

Aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

2. ONTWERP ADRES VAN ANTWOORD.

SIRE!

Onder den indruk der smartelijke gewaarwordingen, door het berigt van het plotseling overlijden van Z. M. Koning Willem Frederik Graaf van Nassau, allerwege opgewekt, komen de Vertegenwoordigers des Nederlandschen Volks Uwe Majesteit de bevestiging aanbieden hunner oprechte deelneming in de droefheid, door het treffend verlies van eenen hartelijk geliefden en hoogst geëerbiedigden Vader bij Uwe Majesteit en Hoogstdeszelfs Huis te weeg gebragt.

Levendig zal bij allen het aandenken blijven aan den Vorst, die, in de ure des gevaars, op de roepstem van het Volk, ter redding des Vaderlands toegesneld, gedurende meer dan het vierde eener eeuw, met rustelooze werkzaamheid Zijne krachten aan Nederland heeft toegewijd; en die, in de moeilijke omstandigheden, waarin de Voorzienigheid hem zoo dikwerf plaatste, steeds gelatenheid en kalmte heeft betoond.

Nimmer zal de herinnering worden uitgewischt aan eenen Koning, die het voorbeeld was van godsdienstigen zin, van zeldzame minzaamheid, van onbekrompene milddadigheid; in wien nuttige instellingen en ondernemingen altijd eenen ijverigen beschermer hebben gevonden; en die nog op het einde Zijns levens een laatst en treffend blijk van liefde voor het land Zijner geboorte en van bezorgdheid voor het welzijn van den Staat heeft willen geven.

Terwijl wij met dankbaarheid zullen blijven gedenken aan het vele goede, gedurende de regering van den ontslapenen Vorst tot stand gebragt, smeeken wij der Voorzienigheid, dat Zij Uwe Majesteit de noodige krachten schenke, om met christelijke onderwerping het leed te dragen, Hoogstdezelve en het Koninklijk Huis weder- varen, — een leed waarin de Natie en hare Vertegenwoordigers deelen met dat gevoel van innige verknochtheid aan den persoon van Uwe Majesteit, hetwelk Nederland van oudsher aan het door- lichtig Stamhuis van Oranje heeft verbonden.

Dit ontwerp „alleen voor de Leden” gedrukt, werd onver- anderd aangenomen in de Vergadering van 23 December 1843.

3. BRIEF VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN- GENERAAL, waarbij deze zich vereenigt met het ontwerp.

Zie Vergadering van 3 Januari 1844 (blz. 105).

4. ADRES VAN ANTWOORD, geheel gelijkkluidend met het onder 2 medegedeelde ontwerp.

5. VERSLAG DER COMMISSIE TOT AANBIEDING.

Zie Vergadering van 9 Januari 1844.

¹⁾ Volgens bericht uit Berlijn van 14 November 1843 was de Graaf van Nassau toen aldaar aangekomen.